



# GODOT

Godot (spreek uit Kodo) komt van het toneelstuk "wachten op Godot" van Samuel Beckett

Het is een absurd en omstreden stuk over twee zwervers Vladimir en Estragon die eindeloos, zinloos (?) wachten bij een dode boom op Godot.

Wie of wat Godot is, wordt in het stuk niet duidelijk. Er zijn veel interpretaties gegeven aan het toneelstuk, zo zijn er die zien Godot als een levensdoel.

Ook wij hebben lang gewacht op onze Godot maar hebben die nu zelf verwezenlijkt in onze herberg.

Voor de geïnteresseerden:  
[een halve eeuw wachten](#)